

Kerkberichten

PROTESTANTSE GEMEENTE MAAS-HEUVELLAND EN EIJSDEN



Juni - Juli 2019

Port Betaald



retouradres: Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals



Inhoudsopgave

Voor Onderweg	4	Activiteiten in onze gemeente	14
Berichten uit onze kernen		Een herrezen leven leiden?	18
- Kern Maastricht	6	Uit de kerkenraad	18
- Kern Heuvelland	7	Interview met Gijs Kieft	19
- Kern Eijsden	9	Werkgroep Groene Kerken	22
In gesprek met Benoit Wesly	14	Agenda Maas-Heuvelland en Eijsden ...	23
Let op: nieuwe rekeningnrs.	13	Overzicht kerkdiensten	24

Colofon

Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: binnenland 19,-/buitenland 30,-/emailabonnement 7,50. Advertentietarieven op aanvraag (tussen 50 en 125). verschijnt op 2 augustus 2019 en bestrijkt de periode van 2 augustus t/m 3 oktober 2019. Kopij hiervoor dient uiterlijk 7 juli a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com

Redactie

Eindredactie en redacteur Maastricht:
Ds Piet van Reenen, vanreenenpiet@gmail.com
Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:
Dick Knol, d.knol@hetnet.nl
Redacteur Eijsden:
Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl
Begeleiding: Dominique Ubachs,
info@do-ubachscommunicatie.nl
Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl
Kerkelijk Bureau PGMH: (verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden, abonnementenadministratie kerkberichten):
Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;
ledenadministratie@maasheuvelland.nl
Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
www.maas-heuvelland.nl

Kern Maastricht

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)
Predikant: Ds. Piet van Reenen: 06 -13906203
vanreenenpiet@gmail.com

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777
koster.sintjan.maastricht@gmail.com
Kernraad voorzitter: Renald Mackintosh
045-5650078/ rdmackintosh@kpnmail.nl
Zondagsbrief St.-Jan: Mededelingen voor de zondagsbrief kunnen uiterlijk woensdag gemaild worden naar vanreenenpiet@gmail.com
Bijzondere telefoonnummers:
St. Janskerk: 043-3216551
Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW
Maastricht: 06-46989364 (beheerder)

Kern Vaals-Gulpen

Toeristenkerk: Rosstraat 5, Gulpen
Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals
Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345
dsdereus@ziggo.nl
Koster Gulpen: Math Kaelen 06-50853928
Koster Vaals: Anke Dreyer 0049-241-55968111
Kernraad voorzitter: Arie Koster 043-7850466
ariekoster@aol.de

Kern Valkenburg-Meerssen

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg
Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345
dsdereus@ziggo.nl
Kosters op toerbeurt: contactpersoon Bernhard Katerberg 043-6041481 / katerberg@home.nl
Beheer gebouwen: Bernhard Katerberg

Protestantse Gemeente Eijsden

www.pkn-eijsden.nl Hier vindt U ook gegevens van Diaconie en Kerk-rentmeesters.
Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden
Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028
ruudfoppen@xs4all.nl
Koster: Klaas Ruiters 043-4092114

Vooruitblik



Ds. Ruud Foppen

“Om opgewekt te leven”, zei ooit een goede kennis over het leven na Pasen. Hij was een meester in taalspelletjes en dubbele bodems. Dat opgewekte leven moet wel gevoed worden en zorgt daar de Geest van Pinksteren niet voor?

De nieuwe Paaskaars laat de vlammetjes op ieder neerdalen. Mensen worden begeistert, geenthousiasmeerd en aangestoken om niet op hun achterste te blijven zitten.

Hoe moet dit klinken in de oren van hen die niets met kerk en christendom hebben of daar cynisch over geworden zijn? Misschien is het een geestrijk initiatief na te gaan waar dan wel jouw opdracht ligt, waar je trouw kunt zijn aan mensen die jou nodig hebben, die jij zelf misschien hard nodig hebt. Mensen hebben mensen nodig en dat gaat niet vanzelf. Wie in zijn stoel blijft zitten en van mening is dat anderen maar naar hem of haar moeten komen, wacht een eenzaam en geestdodend bestaan. Elk mens wil opgewekt leven.

De zondag na Pinksteren heet Trinitatis. En verwijst naar het belangwekkend kerkhistorisch leerstuk van de drie-eenheid over “de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Voor moslims en anderen een raadsel, voor de wereldwijde oecumene een theologische hoeksteen. Het brengt ons naar 23 juni, de eerste zondag van de zomer. Dan is het gedaan met het halve jaar waarin de kerst- en paaskring vielen en de kleuren paars en wit domineerden. Tot begin november blijft de groene kleur van de zomer overheersen. Het gemeenschappelijk leesrooster kiest vanaf dit moment voor lezingen uit Lucas. Bekende verhalen over een storm op een meer, boze geesten

en wilde zwijnen, daar begint het mee, ook al zullen de diverse voorgangers misschien anders kiezen. De “groene” periode heeft minder liturgische structuur en geeft daar dus ook meer ruimte voor. Op de een of andere wijze lijkt mij de zomer geschikt voor de gelijkenisverhalen. Beeldverhalen waarin je jezelf tegenkomt, waarin kritische noten gekraakt worden bij veel zelfgenoegzaamheid, waarin deftigheid en

hoogmoed ten val komen, waarin veel gerelativeerd wordt.

‘Pasen en Pinksteren
zullen nooit op één dag
vallen, maar het ene feest
is wel onlosmakelijk
verbonden met het andere’

Is dat niet wat de zomer met ons doet? Ons eendloze vergaderen wat relativeren? Veel plichtplegingen even laten voor wat het is? Onszelf wat minder serieus nemen? De zomerse zon in je gezicht en de wind langs je lijf voelen? Wat zouden we zonder de zomer moeten? Het is goed om af te hechten en niet door te hollen. “Ik

lig alleen maar stil”: heel intens beschrijft die genotvolle onthechting de in 1977 overleden dichter Hans Andreus in zijn gedicht “Liggen in de zon”.

**Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht.**

**Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt.**

**Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.**



Ds. Piet van Reenen

Langs 's Heeren wegen ... op weg naar eb en vloed

Nou ja, langs 's Heeren wegen, het zijn vooral de tolwegen die ons in Frankrijk naar het zuiden brengen, wellicht nog met een tussenstop in Parijs om de Notre Dame, ONZE Vrouwe, te omarmen en Haar onze steun te betuigen. Zij, Moeder van Frankrijk, van Europa en de wereld, Zij die ons in haar moederschap verbindt, het was alsof wij zelf 'bedreigd' werden toen haar gebinte in vuur en vlam stond.



'Ga zitten in het zachte komen
van eb en vloed en laat je hart
verwarmen met zonnige mildheid'

Alsof de val van haar toren het definitieve ver-val verbeelde van onze christelijke cultuur, de zichtbare ontkenning van Lied 273: 'Loof God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd, dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid.' De toren is gevallen. Frankrijk ontzet en de westerse wereld in de war, alsof we nu pas beseffen 'dat we zijn wat we kwijt zijn' (B.Barnard, in:NRC, 19 april 2019).

En dat in de week voor Pasen, waarin het vuur 'bestreden' werd ook door biddende en psalmen zingende Parijzenaars.

Naar die Notre Dame zijn we dus op weg. Haar muren staan nog, en binnen die muren vinden we nog steeds de oude christelijke deugden van barmhartigheid en zorgzaamheid.

Nogal een confrontatie als wij binnenkomen met onze zelfredzaamheid, je moeten profileren en onderscheiden van de ander, en denk erom: in zichtbaarheid. Op Facebook en Instagram die ons met hun data aan de ketting leggen, onze vrijheid verloren, kinderen van Esmeralda en Quasimodo, gekromd door het leven, zien wij de ander niet meer staan, die toren was al lang uit zicht.

Benno Barnard pleit ervoor dat wij ons christelijk erfgoed weer aanvaarden, en dan met name in de 'schoonheid en ethiek'. In de schoonheid van muziek, schilderkunst, taal en zoveel méér én in het menselijk gelaat als het wezen van de Europese ethiek. Anders gezegd: behandel de ander zó zoals je zelf behandeld wilt worden!

Ik denk alleen dat we niet zonder die toren kunnen. Die de gedachte uitdraagt en verbeeldt, of het nou een echte is of niet, maar: 'Loof God, zijn vinger wijst ons aan ... dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid'. God als een buiten onszelf 'Zijnde op de mens betrokken' die ons het leven geeft als zinvol en betekenisvol wat wij ieder op eigen bij óns passende wijze mogen ontdekken.

Wij zijn klein en het leven is groot, te groot voor een mens alleen. Zonder de ander die ons zin en betekenis geeft, kunnen we niet. Zonder de ander die ons aanvaardt met onze beperkingen en tekortkomingen wordt het leven onleefbaar. En nee, je krijgt het leven niet onder controle. En nee, perfect gaat het niet worden. Laat daarom los, heb een goede reis. Ga zitten in het zachte komen van eb en vloed en laat je hart verwarmen met zonnige mildheid.

En kom veilig thuis. Want, nergens mooier dan in Holland, toch?! 'Denkend aan Holland/zie ik breede rivieren/traag door oneindig/laagland gaan' (H.Marsman).

Ieder een goede zomertijd gewenst,
met groet, Piet van Reenen.

Kern Maastricht

Kerkennacht 2019 - "Is dit ook kerk?"

Kerkenwandeling 21 juni 2019

In het kader van de landelijke kerkennacht van de Raad van Kerken Nederland lopen we in Maastricht een KERKENWANDELING langs een viertal kerken. In de kerken zal iets verteld worden over deze kerk. We starten om 19.00 uur in de Orthodoxe Kerk, Maartenslaan 37.

Vroeg in de jaren zeventig van de vorige eeuw, kwam een groep van ongeveer 45 Griekse gastarbeiders naar Maastricht, nadat een vestiging van een Maastrichts bedrijf in hun land ter ziele was gegaan; aan de arbeiders was beloofd dat in Nederland nieuw werk op hen wachtte. Dat was het begin van onze parochie, die aanvankelijk bij gebrek aan een Griekse priester en Griekse zangers, geheel in het Nederlands werd opgezet.

Een nieuwe ontwikkeling deed zich voor toen na de val van het communisme, de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Zuyd, hun deuren openden en een toestroom aan studenten uit oost en zuidoost Europa naar Maastricht kwam. En zo heeft de Orthodoxie nu al bijna vijftig jaar een plaats in onze religieus multiculturele stad.

Vandaar lopen we om 19.45 uur naar de Waalse Kerk, Sint Pieterstraat 6, waar nu de Nederlands Gereformeerde Kerk vrijgemaakt is. Daar zal op het bijzondere barok-orgel muziek ten gehore gebracht worden door de organist van de NGKv gemeente die hier elke week samenkomt. Ook zal de betekenis van de Franse gereformeerde kerk voor Maastricht in herinnering geroepen worden.



Orthodoxe Kerk



Waalse Kerk

Aquarel getekend met rode wijn uit Limburg door Mathy Engelen.



Kern Heuvelland

(Ver)bouw activiteiten

Gulpen: Uit de Bouwcommissie

Afgelopen tijd is er veel aandacht gegaan naar de aanbesteding van de verbouwing Toeristenkerk Gulpen. Bij het binnendruppelen van de offertes bleek al snel dat er een behoorlijk financieel tekort was. Deze tegenvallende aanbesteding van de Toeristenkerk is het gevolg van de overspannen markt. De bouw trekt aan, waardoor aannemers veel hogere prijzen vragen dan een paar jaar geleden. Ook is de bouwgrond veel minder stabiel dan men had ingeschat. Het betekent dat er voor de aanbouw van het trappenhuis en de lift geheid moet worden, wat de prijs uiteraard behoorlijk opdrijft.

Al met al is er naar bezuinigingen van de bouw gezocht en heeft de Raad van de Gemeente Gulpen-Wittem alsnog een definitief akkoord gegeven op de begroting van de bouw. Er kan nu dus met de verbouwing begonnen worden en vooralsnog blijft de richtdatum van 1 januari 2020 staan. Deze zal wellicht een tot twee maanden vertraging oplopen i.v.m. late start. Er zijn inmiddels ook al twee brainstormsessies geweest over de inrichting van het nieuwe Gemeenschapshuis Gulpen samen met Hilde van Dijk, compagnon van Jens Giessing, Team Architecten. Concrete inrichting van de zaal t.b.v. kerkdiensten is hier nog niet aan de orde geweest. We houden u op de hoogte...

Ben Theunissen

Vervolgens wandelen we om ca. 21.00 uur naar de St. Jan van de Protestantse Gemeente, Henric van Veldekeplein 1. De St. Jan is aangesloten bij de Groene Kerk. In de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland zien de leden het als hun morele verplichting en als christelijke opdracht zich in te zetten voor een leefbare en sociaal rechtvaardige wereld. Zij is daarom aangesloten bij de Groene Kerken. Wat dat concreet gaat betekenen voor het kerkgebouw de Sint Jan kunt u er binnen bekijken en wordt u uitgelegd door de Kerkrentmeester Jelle Vegt. Hier is ook koffie, thee of water voor u.

We sluiten de avond af door om 22.10 uur over te steken naar de St. Servaas aan het Keizer Karelplein. De St. Servaas heeft vele projecten met als doel meer publiek kennis te laten maken met wat kerk zijn is. Daarmee willen wij de kerk centraal stellen in onze geloofsbeleving. Openstelling en uitleg krijgen veel aandacht. Zo bijvoorbeeld in december, dan vindt in Maastricht op het Vrijthof "Magisch Maastricht" plaats, de bekende kerstmarkt. De kerk participeert met openstelling, uitleg en liturgische momenten. De St. Servaas wil zo nog een betere rol spelen en gaat activiteiten ontwikkelen voor het publiek en wil zich vooral richten op het jonge publiek.

Onlangs heeft in de Basiliek de Servaasweek plaatsgevonden. De hele week stonden de deuren voor iedereen open. We willen een pelgrimskerk zijn waar iedereen welkom is. Daarmee sluiten we aan op het rijke verleden van deze kapittelkerk.

Elly de Haan - Verduyn

Vaals: Herinrichting Hervormde kerk

Nadat in het Kernberaad met een grote meerderheid het ontwerp van Jens Giessing en zijn partners bij Team Architec/ten was geaccepteerd, is de werkgroep kort daarop bijeengekomen om de verdere stappen te bespreken. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag voor offerte aan Jens en partners om het ontwerp verder uit te werken tot op het niveau van tekeningen en bestekken. De offerte is inmiddels gemaakt, en door het CvK geaccepteerd, en in mei en juni komen we weer als werkgroep bijeen om het uitgewerkte ontwerp te bekijken en om aanvragen uit te zetten bij mogelijke leveranciers. De planning is om met de herinrichting te beginnen eerste helft van 2020, op tijd voor het zomerseizoen 2020.

De financiering van het project ziet er op dit moment als volgt uit: er is een bespreking geweest met Jelle Vegt, Henk van Gelderen en de verantwoordelijke ambtenaar voor herinrichting subsidieaanvragen, en deze staat positief tegenover een financiering van 50% van het project, voor zover het vaste onderdelen betreft. De stoelen vallen dus buiten deze financiering, maar naar het mij nu schijnt komen de meeste overige onderdelen dus wel voor deze subsidie in aanmerking. De bedoeling is de aanvraag in september definitief in te dienen. Dat lijkt ook goed aan te sluiten op het werk t.a.v. aanvragen aan de leveranciers (zie boven). Een eis van de provincie is wel om de gemeente "aan te slaan" voor 15% van het project. Daartoe hebben Jelle Vegt en Henk van Gelderen een gesprek gevoerd met wethouder Compier - die naar het ons toeschijnt ook positief staat tegenover financiële hulp van de kant van de gemeente. De wethouder vindt ons initiatief zo-wie-zo een zeer waardevolle verrijking voor het maatschappelijk leven in de gemeente Vaals, met name ook de combinatie van kerk en pastorie.

Als de provincie en de gemeente rond de 65% van de projectkosten voor hun rekening nemen, gaan we zelf aan de slag (zoals Paul Moraal heeft gedaan voor het orgel in Gulpen) om andere donateurs over te halen ons project te ondersteunen voor de resterende (ongeveer) 35%.

Het CvK is ondertussen ook al enige tijd bezig om partijen te contacteren die kunnen helpen bij het bepalen van de communicatiestrategie, met name t.a.v. onze Duitse bureaus. Zodra daar meer over bekend is, zal dat ook worden gecommuniceerd.

Henk van Gelderen

Huiskamer Glazen huis Kloosterkerk

Wij willen als protestantse gemeente graag een open kerkgemeenschap zijn, waar ieder zich thuis kan voelen. Met deze wens wordt, samen met zorgorganisatie Envida en met subsidie van de gemeente Valkenburg, een huiskamer geopend in de Kloosterkerk. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee. Samen een spelletje doen, of zomaar voor een praatje. Het gaat om gezelligheid en warme aandacht voor elkaar. Voor het organiseren van andere activiteiten of lezingen horen we graag waar u behoefte aan heeft.

Een groep vrijwilligers uit de katholieke en protestantse kerk is vanaf donderdag 13 juni iedere donderdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur. (Deze groep vrijwilligers kan ook nog versterking gebruiken!). De wijkverpleegkundigen zullen ook geregeld aanwezig zijn. De kosten zijn € 2 p.p.

Weet u welkom!

Voor informatie kunt u terecht bij Lies Oost, liesgretha@live.nl tel. 043-3647242

En verder....

- was er in mei weer een gezamenlijke kernraadsvergadering in het Heuvelland. Er werd een aantal organisatorische punten geregeld. Ook werd geconstateerd dat er nogal wat vacatures zijn (o.a. diaconie, dienstdoend gemeentelid). Om mensen die in het Heuvelland zijn komen wonen (nog beter) te verwelkomen worden er in oktober welkomstborels georganiseerd in Valkenburg en Vaals waar alle nieuw-ingekeomenen persoonlijk voor uitgenodigd worden.

- zijn er ook in juni en juli nog allerlei activiteiten in het Heuvelland,
- is er 21 juni en 19 juli "Kloosterkoffie" in Valkenburg,
- lezen we op 24 juni in Vaals "Samen uit de Schrift",
- zijn er op 20 juni en 11 juli bijeenkomsten van de Duist-Nederlandse leeskring, en
- is er op zaterdag 27 juli een orgel- en zangconcert in de Hervormde kerk in Vaals.

U leest er alles over in de rubriek "Activiteiten in onze gemeente" elders in dit blad.

Kern Eijsden

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Gemeenteavond Eijsden

Op maandag 13 mei kwamen we in Eijsden weer bijeen voor de gebruikelijke jaarlijkse gemeenteavond. Na een korte opening door Ruud Foppen werd een toelichting gegeven op de begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2018 van Kerk en Diaconie en werd de stand van zaken besproken van de fusie met de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Als bijzonder punt stond de mogelijke aanpassing van de inrichting van de kerk op de agenda.

Begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2018

De jaarrekeningen van de kerkelijke gemeente laten de afgelopen jaren een langzame daling van inkomsten uit vrijwillige bijdragen en collecten zien. De oorzaak is het teruglopend aantal actieve leden in onze kerkgemeenschap. Daar staat tegenover dat we door het gebruik van het kerkelijk centrum door de naschoolse opvang extra inkomsten hebben. Ook de gezamenlijke diensten met de Remonstrantse gemeente zorgen voor extra bijdragen. In 2017 en 2018 hebben we bijzondere uitgaven gehad door het gereed maken van het kerkelijk centrum voor de naschoolse opvang. Denk daarbij aan aanpassing van de verwarming, nieuwe vloerbedekking, nieuwe toiletten en reparatie van de dakbedekking van het schuurtje. In de begroting van 2019 zijn vooralsnog geen grote investeringen voorzien. Misschien komt dat nog met het interieur van de kerk.

Door de daling van het aantal diensten zijn de afgelopen jaren de inkomsten van de collecten van de Diaconie ook iets gedaald. In het collecterooster is de afgelopen jaren naast de landelijke doelen ook regelmatig gecollecteerd voor onze eigen doelen, te weten Voedselbank, Homeless Child en Pieterke. Vanaf 2019 is het collecterooster in Eijsden afgestemd met het collecterooster in Maas-Heuvelland. Dit betekent dat we in Eijsden ook collecteren voor doelen in Maas-Heuvelland en dat daar ook gecollecteerd wordt voor onze doelen in Eijsden. De gemeenteleden hebben positief gereageerd op begrotingen en jaarrekeningen.

Maas-Heuvelland

Er is in de kerkenraad van Eijsden regelmatig gesproken over samengaan met Maas-Heuvelland. Uit het gesprek deze avond met gemeenteleden bleek dat het

beleid van een mogelijke fusie wordt ondersteund door onze gemeenteleden. De kerkenraad heeft mandaat gekregen om de volgende stappen te zetten in het proces van samenvoeging. Van groot belang bleek het "zelfstandig" kunnen blijven organiseren van kerkdiensten en een duurzaam beheer van kerk en kerkcentrum. Als de oprichting van een (burgerlijke) stichting die het beheer van het kerkje op zich neemt daartoe bijdraagt, wordt dat ondersteund.

Inrichting van de kerk

De kerkenraad heeft aan een architectenbureau (bureau TEAM van Jens Giessing) een opdracht gegeven om een schets te maken van alternatieve mogelijkheden voor inrichting van de kerk. Dit architectenbureau is ook al aan het werk voor de kerken in Vaals, Gulpen en Valkenburg. Bovendien is architect Jens Giessing ook actief lid van PG Maas-Heuvelland. Jens heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de bestaande situatie en de alternatieve mogelijkheden. Het grootste struikelblok voor multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw zijn de bestaande banken. Voorgesteld wordt de banken deels te vervangen door stoelen en om een andere indeling te maken. Het gaat te ver om op deze plaats de verschillende schetsen te laten zien. In het kerkelijk centrum zullen we meerdere boekjes neerleggen die men kan inzien of meenemen. In het algemeen was er veel waardering van het werk van Jens. Een belangrijke kanttekening van Jens is dat het interieur onderdeel is van de monumentenstatus van onze kerk. De eerstvolgende stap in het proces zal zijn om te bezien welke ruimte de monumentencommissie biedt om ook daadwerkelijk de voorgestelde aanpassingen te mogen doorvoeren.

Zondag in Eijsden

Op zondag 9 juni vierden we het Pinksterfeest, samen met de Remonstrantse gemeente Zuid-Limburg. Voorganger is Ruud Foppen en als de muzikanten tevreden zijn over de voorbereidingen, kunnen we van hun spel genieten. Zondag 30 juni is in het kader van het oecumenisch leesrooster de tweede zondag van de zomer. Dan gaat Klaas Spoelstra voor. Hij was vele jaren Justitiepredikant in onder meer Maastricht, Roermond en Sittard en nu met emeritaat. Op de zondagen 14 en 28 juli gaat Joke Boot voor. Zij behoeft geen nadere introductie. Het volstaat dat we blij zijn haar deze zomer weer geregeld in ons midden te hebben.

Dick Rootert en Ruud Foppen

In gesprek met Benoit Wesly

Saskia Born



Benoit Wesly (Maastricht 1945) bekend zakenman, is voorzitter van de Joodse Gemeenschap en Honorair consul voor de staat Israël. Ik had het genoeg om met hem te spreken over de Joodse Gemeenschap in Maastricht, het geloof, de kerk, en zijn persoonlijke kijk op enkele hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Kunt U iets vertellen over het Jodendom en de synagogen in Limburg?

Maastricht was een van de oudste Joodse gemeenschappen in Europa. Hier woonden reeds Joden aan het einde van de 13e eeuw. Ook toen werden ze al als zondebokken aangewezen (o.a. bij de pestuitbraak) en buitengesloten. Zo mochten Joden overdag de stad in maar 's avonds moesten ze buiten de stadswal blijven.



'Je kunt alleen maar God dienen zolang je goed voor je medemens bent'

In de rest van Nederland, bv. in de Randstad, woonden in de tijd van Rembrandt, de meeste Joden. De Joods-Maastrichtse gemeenschap bestond uit ongeveer 350 mensen. Na de Tweede Wereldoorlog was het aantal Joden in onze provincie zwaar gereduceerd. Ongeveer 80 à 85% procent daarvan is tijdens de tweede Wereld Oorlog vermoord. Na de oorlog zijn er minder mensen teruggekeerd naar Maastricht omdat er, aan het begin van de oorlog, veel Joden gevlucht en/of ondergedoken zijn en/of geëmigreerd naar andere landen. Er zijn zo'n 250 Joodse Maastrichtenaren gedeporteerd en vermoord, hetgeen een heel hoog percentage is. Dat heeft te maken met het feit dat veel Joden dachten naar werkkampen gebracht te worden; vrouwen namen een aardappelschilmesje mee.... De andere reden van het hoge aantal gedeporteerde Joden heeft te maken met het toenmalige, zeer coöperatieve stadsbestuur onder leiding van de burgemeester. De Duitsers werden actief geïnformeerd hoeveel Joden er waren en waar zij woonden. Toen wij in september 1944 bevrijd werden, is het eerste dat de Amerikanen gedaan hebben, deze burgemeester, 'laat ik het maar diplomatiek zeggen', op non-actief stellen. U moet zich tevens realiseren dat in de stad Maastricht, van het gemeentelijke apparaat circa 70 mensen lid waren van de NSB. Bij de politie, die zo'n 110-120 personen in dienst had, waren er ca. 30 bewezen fout.

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de Joodse gemeenschap in Limburg?

Momenteel zijn er nog 2 gebedshuizen in gebruik: Venlo en Maastricht. Roermond, Heerlen en Maastricht zijn gefuseerd. Een aantal synagogen in Limburg zijn gesloten. Het aantal Joden in de provincie Limburg wordt geschat op ca. 600, waarvan ca. 175 aangesloten zijn bij de NIHS-Limburg (Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg). We hebben op alle hoogtijdagen en op elke zaterdag Sjoeldienst. Er is een zeer levendige damesvereniging en elke

zaterdagochtend is er voor de dienst een uur studie. Dat zijn lessen voor kinderen maar ook voor volwassenen; op vrijwillige basis uiteraard.

Kunnen ook niet-Joden aansluiten en op bezoek komen in de sjoeldiensten?

Tot zekere hoogte. Iedereen is bij ons welkom maar we willen wel graag van tevoren weten wie komt. Oprechte interesse in wie we zijn en wat we doen is voor mij ook een voorwaarde. We zijn geen theater waar een voorstelling gegeven wordt. Als je vanuit die oprechte insteek komt, ben je van harte welkom.

We zien in Nederland dat kerken leeglopen en sluiten; hoe zit dat bij de Joodse gemeenschap?

'Het is hun eigen schuld dat de kerken leeglopen, ik ben daar heel direct in'. Bij ons zie je het omgekeerde, maar niet overal hoor! Na de tweede Wereld Oorlog waren we in Maastricht met 40/50 mensen. We zitten nu tegen de 200; dat is ondanks de grote groei, in vergelijking met andere kerkgemeenschappen, nog een hele kleine gemeenschap. We hebben echter op alle hoogtijdagen en op elke zaterdag Sjoeldienst. Om zogenaamde Minjan te maken heb je 10 mannen nodig. We hebben tegenwoordig 17 à 18 mannen. We hebben gemiddeld 40/50 mensen op een Sjoeldienst. Tijdens ons paasfeest zitten we met 150 man aan tafel. Waarom groeit onze gemeenschap? Ik zeg zeer bescheiden, omdat onze Rabbijn de mensen omarmt en niet op afstand houdt. Ik geef u een voorbeeld. Wij mogen op Sabbat nooit rijden. De Rabbijn zal echter nooit vragen "en hoe ben je hier gekomen?". Een ander voorbeeld is dat wij niet de verplichting hebben om naar de kerk te gaan. Als wij naar de kerk komen heet de Rabbijn ons welkom. Als ik een week niet naar de kerk ben geweest en ik kom hem tegen dan vraagt hij niet: 'waarom was je er niet?', maar zegt hij: 'mag ik je volgende week verwelkomen?'. >>

Wij hebben een orthodoxe Rabbijn maar onze gemeenschap is niet orthodox en deze man voelt dat aan. We hebben ook een aantal gemengde huwelijken en dan zegt onze traditie; we nodigen alleen de Jood uit". Daar ben ik persoonlijk een grote tegenstander van want ik vind dat je een niet-Joodse man, juist wél moet uitnodigen omdat hij van zijn vrouw houdt.

Dat wil niet zeggen dat je die man moet bekeren, want dat kennen wij helemaal niet, maar we moeten hem wel de warmte van onze gemeenschap geven. En dat is wat er in Maastricht gebeurt.

Daarnaast is het belangrijk dat de kerk zich aanpast aan de veranderende samenleving. Mensen zijn op zoek naar houvast; we moeten dus een andere manier vinden om mensen houvast via het geloof te geven. In Amsterdam is 5 jaar geleden een traditionele Sjoel opgericht, die Amos heet. Zij hebben meer dan 800 leden en waarom? Omdat die Rabbijn nog steeds hetzelfde verkondigt zoals dat al duizenden jaren gaat, maar hij vertaalt dat naar onze tijd en leefwereld. En dat is waarom ik stel dat het onze eigen schuld is, dat de kerken leeglopen. De kerkgemeenschappen doen niet aan marketing. Je kunt nog steeds dezelfde boodschap uitdragen maar je moet de sfeer verbeteren; amicaler en minder uit de hoogte.

Waarom gaan we naar de kerk of waarom bidden we thuis. Wat wil God eigenlijk van ons? Je moet heel voorzichtig zijn om het woord God te gebruiken, want dat wordt te pas en te onpas gebruikt, "Het is Gods wil", "God wil geen Homo's", "de Holocaust, dat is de wil van God" en "ik kan geen kinderen krijgen, dat is de wil van God". NEE, je kunt alleen maar God dienen en dan mag je hoog en laag springen, ik blijf het vertellen (en niet verkondigen want daar ben ik niet voor) God wil maar één ding: Je kunt alleen maar God dienen zolang je goed voor je medemens bent, zolang je liefde en warmte aan je medemens geeft. Al de ellende in de wereld komt door ons en niet door God. Afgelopen week was ik bij een lezing in Roermond.

Er was een Antwerpse priester die een lezing kwam houden over het Jodendom en Christendom. Er stond toen een priester op die vertelde dat hij zo'n moeite had met de ontwikkeling van de kerk, met het gedrag van priesters in de kerk, maar vooral erg veel moeite had met de verharding van de maatschappij. 'Ik ben aan het vereenzamen, wat moet ik daaraan doen? Ik zei toen: ik heb de oplossing voor je; stond op en heb die man tegen me aan gedrukt en omarmd, die man begon te huilen... Daar gaat het om.

Wat is volgens u de rol (in de toekomst) van het Jodendom nu er steeds meer polarisatie in de maatschappij is?

Ik kan niet in de toekomst kijken maar ik denk dat die polarisatie en verharding in de maatschappij tijdelijk is. De hele historie en evolutie van de samenleving heeft zijn ups en downs. Persoonlijk wil ik graag met het heden bezig zijn en niet zozeer met de toekomst. Voorbeeld. Als je in Israël bent, welke godsdienst je ook belijdt, dan voel je dat er iets is. Ik kan dat niet uitleggen. Of je nou de Kruisberg, de Geboortekerk of de Klaagmuur bezoekt, dan voel je dat er wat is. Dat gevoel laat je je hele leven niet los. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dat gevoel niet heeft gehad. En als ik het over de toekomst heb dan zeg ik het volgende: 'in Israël komt de geschiedenis voort uit het verleden maar daar wordt in het heden onze toekomst bepaald. Laat mij me dus maar bezighouden met het heden.'



Penningmeester CVK

Let op: nieuwe rekeningnummers!!!

Enige tijd geleden heb ik mij aan u voorgesteld en tevens aangegeven dat vijf bankrekeningnummers van de PGMH zijn gewijzigd. Ik wil die mededeling graag nog een keer herhalen.

Vijf van onze bankrekeningnummers zijn ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk en maakt de SKG gebruik van de systemen van de Rabobank. Dit betekent dat vijf bankrekeningnummers zijn gewijzigd. De belangrijkste drie rekeningen zijn:

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland:
NL-30-FVLB-06-9994-6239
is nu NL 37 RABO 03 7372 4772

PGMH acties Valkenburg-Meerssen:
NL-88-FVLB-06-3581-0735-
is nu NL 03 RABO 03 7372 4802

PGMH acties Vaals-Gulpen:
NL-35-FVLB-06-3581-0719-
is nu NL 84 RABO 03 7372 4799

Ik vraag nu uw aandacht voor het volgende:

- **Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?**
Dan ziet u automatisch de juiste tegenrekening op uw afschrift.
- **Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de (oude) rekeningen van onze gemeente?**
Dan ziet u bij de overboeken dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de "Overstapservice". U moet dan het rekeningnummer van de PGMH in internetbankieren wijzigen, als u dat nog niet heeft gedaan.
- **Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met één van onze oude rekeningnummers?**
U kunt deze via internetbankieren gebruiken, maar wijzig dan wel het rekeningnummer van de PGMH. Deze acceptgiro's kunt u echter niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen:

Bernhard Katerberg, Penningmeester CVK PGMH
Valkenburgerstraat 69 6325 BL Berg en Terblijt
tel. 06-53375408 mail: penningpgmh@ziggo.nl

Noteer deze datum in uw agenda:
Startweekend: 7 en 8 september

lees verderop...



Activiteiten in onze gemeente



Terugblikken

De afgelopen maanden zijn er verschillende prachtige bijeenkomsten geweest waar ik u graag meer over vertel. Misschien ziet u dan wat u aan moois gemist heeft! Want bij veel activiteiten denk ik vaak: "Wat jammer dat er niet meer mensen komen om hiervan te genieten!"

Er waren de koffieochtenden en soosmiddagen waarop we elkaar als gemeentelieden kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Ontmoeten staat daarbij centraal en maakt dat we naar elkaar kunnen omkijken. Elkaars verhalen kunnen aanhoren, betekent vaak veel voor zowel de verteller als de toehoorder. Dat is onderling pastoraat. Zo waren er ook de tafelgesprekken in Vaals waar aan de hand van een thema is gesproken en gezellig gegeten. Sommigen missen dat in Maastricht. Wanneer u dat aan ons laat weten, gaan we kijken of daar het komend seizoen iets aan te doen is. De aantallen liepen zodanig terug dat er gestopt is, maar met een klein groepje kan er wellicht ook weer gestart worden.

Er waren de avonden waarop samen uit de Schrift wordt gelezen en de ervaringen daarmee, de betekenissen die dat voor ieder van ons heeft, worden besproken. Heel verrijkend en mooi om van elkaar te horen wat een tekst ons te zeggen heeft. Hoe dat in het verleden was en misschien in de loop van de tijd ook weer veranderd is. Wat zegt die tekst ons nu?

Er waren de concerten in de verschillende kerken. De gebouwen lenen zich bijna allemaal voor muziek maken en muziek luisteren. Het aanbod was heel divers. Van Jazz tot de Johannes Passion. Muziek verbindt! En is dat niet ook de betekenis van religie? Maar voor wie niet alleen wilde luisteren naar de muziek, en ook meer wilde weten over muziek, was er de avond met Peter Peters, hoogleraar innovatie klassieke muziek aan de universiteit in Maastricht over Claudio Monteverdi. Een avond die ongelooflijk boeiend was. We hoorden hoe Monteverdi onze muziek, ook onze kerkmuziek, vernieuwde en inspireerde. Maar door het beperkte aantal toehoorders, misschien herhaald gaat worden.

En intussen wordt er hard nagedacht over het nieuwe programma, een programma dat deze zomer en het volgende winterseizoen moet gaan lopen. We doen dit niet zomaar omdat we het leuk vinden wat activiteiten te bedenken, of als hobby van een paar mensen. We doen dit omdat ook dit gemeentezijn is. De gemeente van Christus is er om te vieren, te leren te dienen en naar elkaar om te zien. Dat leren en naar elkaar omzien proberen we in het programma van Onderweg

op verschillende wijzen aan bod te laten komen. Het gaat om Bezinnen en om Ontmoeten! In de Kerkorde staan daar mooie dingen over. En ik hoop dat ik u kan overhalen mee te gaan doen om elkaar te ontmoeten en met elkaar die bezinning een plek te geven in ons gemeentezijn. We proberen er een divers aanbod van te maken waarin iedereen iets kan vinden van zijn of haar gading. Maar mocht u dingen missen, andere ideeën hebben.... laat ze ons weten, want het moet een aanbod worden waar we allemaal zin in hebben en zin aan geven.

Nelleke de Kruik

Eijsden

Koffieochtend / Eijsden

Vrijdag 7 juni om 10.00 uur

Op 7 juni vanaf 10.00 uur is de koffieochtend met ontmoeting en gesprek in het Kerkcentrum.

Leeskring / Eijsden

Woensdag 12 juni 15.00 uur

Op 12 juni komt de leeskring in het Kerkcentrum weer samen rond de roman "Lam" van Hannelore Bedert.

Oecumenische Bijbelkring / Eijsden

Woensdag 12 juni komt de oecumenische Bijbelkring Eijsden-St. Geertruid weer bij elkaar in het Parochiecentrum van St. Geertruid. Op het programma staat Johannes 4.

Vaals

Duits/Nederlandse Leeskring

Oude Pastorie in Vaals

Donderdag 20 juni en donderdag 11 juli 20.00 uur

In de Duits-Nederlandse leeskring bespreken we op donderdag 20 juni om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals "Olga" van de Duitse schrijver Bernard Schlink, schrijver van o.a. "De Voorlezer". Over een sterke, realistisch ingestelde vrouw aan het begin van de 20ste eeuw. Over liefde en standsverschillen, over megalomane dromen en vluchtgedrag.

Op donderdag 11 juli bespreken we "Een schitterend gebrek" van Arthur Japin. Een boek over de liefde, over Lucia en Casanova, over wegcijferen en zelfvertrouwen

Nieuwsgierig of benieuwd wat anderen van de boeken vinden? Lees ze en doe mee: Inlichtingen bij Babette Lemmer tel. 043-3063858
[mail b.lemmer@gmx.de](mailto:b.lemmer@gmx.de)

Samen lezen uit de Schrift

Oude Pastorie in Vaals

Maandag 24 juni 20.00 uur

Op maandag 24 juni om 20.00 uur lezen we in de Oude Pastorie in Vaals voor de laatste keer voor de zomerstop samen uit de Schrift. We lezen samen een bijbelgedeelte en gaan op zoek naar wat er in de tekst bedoeld wordt. Na de pauze lezen we hetzelfde gedeelte nog een keer en gaan na wat de tekst ons persoonlijk zeggen wil. Het zijn steeds goede en verrijkende avonden en U bent er van harte welkom! Eventuele vervoersproblemen worden opgelost. Gespreksleiding: Ds. Harrie de Reus en Dick Knol. Inlichtingen en opgave: Dick Knol 045-5444539 of d.knol@hetnet.nl

Zomerconcert in Vaals / Hervormde Kerk Vaals

Zaterdag 27 juli 20.00 uur

Ook dit jaar is de Hervormde Kerk in Vaals weer vertegenwoordigd in het Orgelfestival Limburg: Op Zaterdag 27 juli is er een concert met zang en orgel. Uitvoerenden zijn Amy Schillings (sopraan) en Christine Moraal (orgel).

Amy is afkomstig uit Vaals. Zij begon haar Bacheloropleiding Solozang & Opera aan het Conservatorium Maastricht. Haar eerste jaar heeft ze cum laude afgesloten. Vanaf oktober jongstleden zet Amy haar studie voort aan de Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen, waar zij studeert bij Prof. Claudia Kunz-Eisenlohr. Zij is al op talrijke concerten in de Euregio te horen geweest. In 2017 behaalde zij de eerste prijs op het Euregio Vocaalconcours van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Christine sloot afgelopen jaar haar studie Orgel aan het Conservatorium Maastricht met haar Master af. Naast het orgelspel tijdens de diensten speelt ook zij concerten in Nederland, Duitsland en België.

Op 27 juli presenteren de twee een concert met voornamelijk Engelse muziek: naast Henry Purcell zijn ook Edward Elgar en Samuel Barber te horen. Vrije gave bij de uitgang. >>

vervolg activiteiten

Op zondag 28 juli is er na de dienst en de koffie een orgelbespeeling van ca. 30 minuten (o.a. voor de Vrienden van de Gemeente in Vaals). Wie het concert gemist heeft, kan dan tenminste de instrumentele delen van het concertprogramma toch nog beluisteren.

Inlichtingen: Christine Moraal.

Valkenburg

Kloosterkoffie / Kloosterkerk in Valkenburg
Vrijdag 21 juni en vrijdag 19 juli, telkens om 14.00 uur
Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring 'Kloosterkoffie' in de Kloosterkerk te Valkenburg. Vanaf 14.00 uur staan de koffie en thee klaar. Om 14.30 nemen we een uurtje de tijd voor ons gesprek, zodat we daarna nog een glaasje met elkaar kunnen drinken. Het thema voor deze bijeenkomst is een onderwerp uit de actualiteit van deze maand. Het zijn altijd genoeglijke middagen, waarbij u gerust een kennis van buiten de gemeente kunt uitnodigen. Voor meer informatie en eventueel vragen over vervoer kunt u terecht bij Cora Okhuizen-Zuurveld (loco1968@telfortglasvezel.nl / 043-4591766).

Maastricht

Koffie drinken / Maastricht

Elke dinsdag: koffie drinken en ontmoeting in het Trefpunt. Binnenlopen vanaf 10.00 uur

Startweekend: 7 en 8 september

Om al vast vrij te houden in de agenda: het startzondagweekend zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag en zondag 7 en 8 september!

Wegens het succes van vorig jaar gaan we weer naar dezelfde locatie in Cottessen. Er zullen beide dagen activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Tevens is er de mogelijkheid om ter plaatse te overnachten. Meer informatie krijgt u in de volgende kerkberichten. Het gaat een inspirerend weekend worden, dus mis het niet! Voor meer informatie of als u zich al wilt opgeven kunt u mailen: startzondag.pgmh@gmail.com



Gecombineerde agenda Maas-Heuvelland en Eijsden

Datum	Tijd	Plaats	Onderwerp
Eijsden 7 juni	10.00	Kerkelijk centrum	Koffieochtend
Eijsden 12 juni	15.00	Kerkelijk centrum	Leeskring
St. Geertruid 12 juni	20.00	Parochiecentrum	Oecumenische Bijbelkring
Eijsden 20 juni	19.30	Kerkelijk centrum	Kerkenraadsvergadering

Een herrezen leven leiden?



Petra Kormendy

Het is elk jaar een enorme uitdaging, de periode na Pasen en voor Pinksteren.

Het einde van het academische jaar komt dichterbij, waardoor we overwerkt, moe en gespannen zijn, klaar om te rusten. Het lijkt een eeuwigheid sinds Pasen, sinds het hele gevoel van totale vreugde, verbondenheid en bevrijding. Hoe blijven we gefocust? Hoe houd je het evenwicht?

Dit jaar tijdens de vastentijd met Pasen, in The InnBetween, hadden we het onderwerp "Hoe een herrezen leven te leiden?" We spraken over verbinding met de wereld, spiritueel activisme, verbinding maken met elkaar, met onszelf en met God.

Refugee Project Maastricht

We vierden de 4e verjaardag van Refugee Project Maastricht met een huis gevuld met asielzoekers en vrijwilligers onder de fantastische coördinatie van onze nieuwe projectleider Nathalie Ummels. Begin januari nam zij de taak over en verzorgde het project sindsdien met zorg en grote toewijding.

Refugee Project heeft nu verschillende subgroepen: sociale evenementen, taalcafés, zowel Nederlands als Engels, muziketeam, communicatieteam, huiswerkbegeleiding in samenwerking met de ISK, fietsgroep om onze vluchtelingenvrienden te leren fietsen en hun fietsen te repareren, sportteam en connect team. Het project gaat sterk en is een heel belangrijk teken van de toewijding waarvan Jezus dacht dat we die tegenover onze medemensen aan de dag zouden moeten leggen.

Daklozenproject Maastricht

Ons partnerproject, het Daklozenproject Maastricht werkt wonderwel samen met het Leger des Heils, de relatie wordt sterker en sterker. Het project bevindt zich nu in de fase van het wervingsproces van de vrijwilligers die volgend academisch jaar het huidige team overnemen.

Werving InnBetween

Ook bij het InnBetween-team werven we. Het is een zeldzame situatie dat in principe het hele vrijwillige team van studenten volgend jaar vertrekt, wat het belangrijk maakt om creatieve, enthousiaste en toe-

gewijde studenten te vinden die de unieke visie van onze aalmoezenier kunnen delen. De studenten zullen ook volgend semester evenementen over duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, kunst en cultuur, wetenschap blijven organiseren.

Ook met het katholieke studentenpastoraat doen we ons best om onze relatie steeds dichterbij naar elkaar te laten groeien, in de hoop om op een dag samen te smelten.

Meditatie en counseling

Maar, hoe blijven we in het midden van al deze veranderingen verbonden met onszelf, met de natuur, met God? Het is erg moeilijk in een veeleisende academische omgeving om alleen maar tijd te hebben om in een doe-cultuur te functioneren. Dus bieden we meditatie en counseling, en 15 evenementen per week, zodat de studenten kunnen leren wat het is om een gemeenschap te zijn, om verbonden te zijn, om meer dan één, single, verloren wezen te zijn.

Blijvend toegewijd

De InnBetween is vol vastberadenheid toegewijd aan de welzijnsproblemen van universiteitsstudenten en universiteitspersoneel, dus naast onze evenementen pleiten we ook voor deze kwesties binnen de universiteit. Een toenemend aantal gevallen van seksuele intimidatie maakt hier deel van uit, daarom pleit The InnBetween ook voor het bieden van een sterk ondersteunend netwerk voor de mensen die worstelen met seksuele trauma's.

Dus hoe verbonden te blijven in Jezus' opstanding? We zorgen ervoor dat we met elkaar verbonden blijven en blijven werken aan waar we zo gepassioneerd over zijn. We mediteren samen en geven ons de tijd. Om in de nabijheid van God te kunnen zijn.

Ik geloof dat het belangrijker dan ooit is om tijden van 'eenvoudigweg zijn' te hebben en onze materiële omgeving te vereenvoudigen, opdat we nog steeds in staat zijn om complexe ideeën en informatie te verwerken, en opdat we onze aandacht niet richten op gesimplificeerde en luidkeelse waarheid om ons heen.

Klaar voor de volgende stap die moet komen.

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad zich vooral bezig gehouden met de vraag hoe we als gemeente gestalte kunnen geven aan onze missie, visie en doelstellingen.

Dat gebeurde op 6 april tijdens een inspiratiedag met de leden van de kerkenraad, kernraden en colleges onder leiding van ds. Ferdinand Borger. Hij liet ons op grond van fotografische beelden in kleine groepjes spreken over onze prioriteiten; elke groep bleek de beelden anders te interpreteren en dus ook andere prioriteiten te hebben. We moeten als gemeente recht doen aan deze verschillen tussen inzichten en wensen.

De vraag hoe we inhoudelijk en organisatorisch gemeente willen zijn, zal nog scherper naar voren komen in het profiel van onze gemeente. Dit profiel zal één van de basisstukken zijn in de beroepingsprocedure bij het vinden van een opvolger van Ds. Piet van Reenen. Emilie Hilbers, Marika de Bruijn en Bernhard Katerberg hebben het beschrijven van de gemeente op zich genomen. Voor het antwoord op de vraag hoe we verder willen gaan, hebben we een gemeenteadviseur, de heer Jack de Koster, ingeschakeld. Hij zal in juni met de verschillende organen van onze gemeente over de gedachten hierover spreken. Dat zal hij ook doen met de gemeente op een vergadering die op 17 juni om 20.00 uur in de Sint Jan wordt gehouden. Indien er gemeenteleden zijn die hierover persoonlijk met de heer de Koster willen spreken, moeten die dat melden bij de scriba Chantal Hoge of bij de heer De Koster info@jackdekoster.nl. Op 27 juni zal de kerkenraad in een bijzondere vergadering met de heer Koster over zijn advies spreken. In de vakantieperiode wordt het beschrijven van de profielen van de gemeente en de te beroepen predikant afgerond zodat in september de solvabiliteitsverklaring van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) en de instemming van de classis kunnen worden aangevraagd. Met het instellen van de beroepingscommissie hierna begint dan het eigenlijke beroepingswerk.

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit voor een gemeentevergadering op maandag 18 juni in de Sint Jan.

Iets van andere aard is dat de kerkenraad bij de burgemeester van Maastricht heeft geprotesteerd tegen de versterking van de Paasdienst in de Sint Jan. Ten gevolge van alle lawaai rond de start van de Amstel Gold race op het Vrijthof vielen belangrijke stiltes weg en was de overdenking slecht te volgen. De gemeente Maastricht heeft inmiddels een vertegenwoordiging uitgenodigd voor een gesprek in juni over het gebeurde.

Cor Spreeuwenberg, preses

Diaconie

‘Ik heb een tic wat betreft calculaties en ramingen’

Dit zegt Gijsbert Kieft, die per 1 februari 2019 het penningmeesterschap van de diaconie overgenomen heeft.

Gijs is geboren in de Tweede Wereldoorlog in het Veluwe Putten, bekend van de represaillemaatregel voor een verzetsdaad waarbij ca. 600 mannen afgevoerd werden naar diverse concentratiekampen, waaronder ook zijn vader. Voor een jongen uit een Veluws dorp ging een wereld open toen hij na de HBS de HTS in Utrecht ging volgen. Hij hield zich altijd al veel met muziek bezig en de studie kwam hierdoor in het gedrang. Uiteindelijk kwam het besef dat hij zijn prioriteit moest verleggen wilde hij zijn studie afronden. En zo gebeurde. Hij studeerde (Weg- en Water) Bouwkunde. Zijn beroeps carrière begon op het architectenbureau. Gijs begon onderaan de ladder en verliet dit bureau als opzichter/tekenaar. Opvallend was zijn ‘tic met betrekking tot calculaties en ramingen’.

Na de ontwerpende bouw koos hij voor het uitvoerende bedrijf en begon in Arnhem als organisatie-assistent/calculator. Hij trouwde daar met een buurmeisje uit zijn HTS-tijd in Utrecht en zij gingen in Brummen wonen. Door een sollicitatie kwam hij terecht in Maastricht bij het grote bouw- en ontwikkelingsbedrijf Melchior dat “sleutelklare” bouwwerken voor de gezondheidszorg realiseerde. Na 11 jaar is hij voor zichzelf begonnen met zijn bouwadviesbureau. Het was de opkomst van de computers. Gijs experimenteerde graag en dat pakte goed uit. Zodoende werd hij bij vele bouwwerken als adviseur betrokken o.a. bij de bouw van het Theater op het Vrijthof en het Bonnefantenmuseum.

Na jaren zijn energie in het bureau gestoken te hebben besloot hij een stapje terug te doen. In die periode van afbouwen overleed zijn echtgenote.



Gijs bleef zo’n 4½ jaar alleen. In die jaren heeft hij veel van de wereld gezien. Hij ontmoette zijn huidige partner Hermien en samen woonden ze vier jaar in Zeeland. Hier was Gijs nog 2 1/2 jaar voorzitter van de voedselbank. Hermien wilde toch weer graag naar haar familie in Limburg. Zo kwamen ze in Mheer terecht. Toen hij in Vilt woonde, bezocht Gijs af en toe de Kloosterkerk in Valkenburg. Daar trof hij regelmatig geboortedorpelingen als toerist. Daardoor werden zijn kerkbezoeken regelmatig en kwam zodoende in het kerkbestuur van Valkenburg-Meerssen terecht waar hij 3 fusies meemaakte, nl. van “Samen Op Weg” naar “PKN” en tenslotte naar “Maas-Heuvelland”. Naast de bestuurlijke zaken heeft hij ook de verbouwingen en restauraties van de Kloosterkerk in Valkenburg financieel en technisch begeleid.

Voor Gijs heeft zijn geloof veel te maken met een gevoel van ‘Back tot the roots’, naar de basis die vroeger gelegd is. Hij ervaart het als een ‘rustig geloof’, binding met mensen, sociaal ingesteld. De Bijbelverhalen m.n. het Oude Testament ziet hij als verhalen opgetekend uit mondelinge overleveringen, herschrijvingen en vertalingen. Maar wel goed bruikbaar. Het Nieuwe Testament is voor hem historische waarheid, verhalen met Jezus als profeet.

Toen Gijs gevraagd werd om penningmeester te worden in de Diaconie heeft hij ‘ja’ gezegd om onze gemeente als vrijwilliger te helpen en hij kan dat!

Margo van Haeringen



DAVID MESTER

Photographer in Maastricht

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel for destination photography.

If you'd like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a question, please feel free to contact me either via my website or using info@davidmester.hu email address.

Visit my website at davidmester.hu



Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor 'gangbare' lichamelijke klachten en blessures in spieren en gewrichten, die wij behandelen met massage-therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elektrische interferentie en ultrageluid.

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, behandeling van littekenweefsel en andere huidproblemen of doorbloedingsstoornissen middels Endermologie. Tevens bieden wij een energetische benadering van meer complexe chronische klachten.

U kunt direct bij ons terecht voor een afspraak:

Martine Bakker
043-3219540
Hertogsingel 9b,
Maastricht



WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben toonaangevend op het gebied van hang & sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies staat hier hoog in het vaandel. Een grote diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 verschillende topmerken wordt op een fraaie wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostalgisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft écht alles op voorraad. Raadpleeg de website voor de openingstijden. U bent van harte welkom!



ijzerwaren - gereedschap - hang en sluitwerk

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl

VAN LOO SCHILDERWERKEN

SCHILDERS BEHANGERS SPUITWERKEN

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen Tel: 043 450 3070 Mobiel: 06 55 88 79 57 Mail: p.vanloo@home.nl

APK EN ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN



GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

Alle merken zijn welkom

Gewoon eerlijk en goed!



Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken
(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13 - Vaals Tel. 043 - 306 23 33

J. Lachet

- stucwerk	stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister	Camiliuspark 2
- lijstwerk	6291 CX Vaals
- tegelwerk	tel. 043 - 3062707



ikben Imandt

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

“Wij helpen u graag bij een goed afscheid.”

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl



YARDEN

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT

UITVAARTVERZORGERS
MAASTRICHT

Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-321 2000

www.crematieinmaastricht.nl
www.sassenuitvaartverzorging.nl

De Werkgroep Groene Kerken



In het beleidsplan van onze gemeente is het lidmaatschap van de Groene Kerkenactie opgenomen. Na een oproep daartoe hebben vervolgens meer dan tien leden aangegeven zich daarvoor in te zullen zetten. Vanaf 16 januari maken zij deel uit van de werkgroep Groene Kerken. Die heeft inmiddels een aantal lijntjes uitgezet. Die zijn in het moderamen van 13 mei besproken. Ze zijn op het moment dat we dit schrijven met positief advies aan de kerkenraad gestuurd. We nemen vast een voorschot op hun goedkeuring en brengen u er van op de hoogte.

Wat zijn de plannen?

We hebben gemerkt dat veel beheerders al bewust hun inkopen doen en rekening houden met milieu en een eerlijke prijs voor de producent. Toch zijn er nog verschillen per kern of locatie. We willen daarom in overleg met de beheerders gaan zien of we nog een slag beter kunnen. Dit in het besef, dat van onze werkgroep ook in fysieke zin en concreet steun mag worden verwacht.

Ieder binnen onze gemeente zal op één of andere manier ook thuis en op het werk bezig zijn met duurzaamheid. De één pakt het zus aan, de ander zo. Wij denken dat we daarbij iets aan elkaar kunnen hebben. Daarom hebben we voorgesteld via een digitaal platform onze ervaringen te delen. Daar kan ieder die dat wil een bijdrage leveren. Binnenkort gaat u daar een uitnodiging voor ontvangen of misschien heeft u die al!

Graag willen we ook kennis en ervaringen meer in contact met u delen. Het programma "Onderweg" zal gedeeltelijk worden gevuld met themabijeenkomsten over de onderwerpen die ons en naar wij aannemen ook velen van u aan het hart liggen. We nodigen deskundigen van de Trouw Duurzame top-100 en andere namen met ervaring en deskundigheid uit, ons mee te nemen in de wereld van duurzaamheid of de weg ernaartoe.

Tenslotte: Overal zien we zonnepanelen. Maar op onze gebouwen ontbreken ze nog. Daar willen we wat aan doen. Ze zijn goed voor een behoorlijk rendement en leveren een bijdrage aan de CO2-reductie. We bereiden plannen voor om daar waar dat kan en toegestaan is ook van onze daken energie-opwekkers te maken.

Als u nu denkt: leuk clubje! Dan heeft u dat goed gezien. Ook u kunt meedoen.

Geef u op bij de betrokken CVK-er:
Jelle Vegt, 06-13101133 of beheerpgmh@gmail.com.



Agenda Maas-Heuvelland en Eijsden

De agenda wordt door de redactie samengesteld op basis van voorhanden zijnde informatie. Mist u een activiteit, laat het ons gerust weten! Dan zijn wij daar een volgende keer alerter op.

Heeft u een activiteit die u wilt laten opnemen, dan kunt u een mail sturen naar redactiepm@hotmail.com onder vermelding van 'agendabericht'.

Datum	Tijd	Plaats	Onderwerp
Vr. 7 juni	10.00	Eijsden, Kerkelijk centrum	Koffieochtend
Wo. 12 juni	15.00	Eijsden, Kerkelijk centrum	Leeskring
Wo. 12 juni	20.00	St. Geertruid, Parochiecentrum	Oecumenische Bijbelkring
Do. 13 juni	13.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Start "Huiskamer"
Di. 18 juni	20.00	Maastricht, St. Jan	Gemeentevergadering
Do. 20 juni	20.00	Vaals, Oude Pastorie	Duits-Nederlandse Leeskring
Do. 20 juni	19.30	Eijsden, Kerkelijk centrum	Kerkenraadsvergadering Eijsden
Vr. 21 juni	14.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Kloosterkoffie
Vr. 21 juni	19.00	Maastricht, Orthodoxe Kerk, Maartenslaan 37	Start Kerkenwandeling
Ma. 24 juni	20.00	Vaals, Oude Pastorie	Samen lezen uit de Schrift
Do. 27 juni	19.30	Valkenburg, Kloosterkerk	Speciale kerkenraad PGMH
Do. 11 juli	20.00	Vaals, Oude Pastorie	Duits-Nederlandse Leeskring
Vr. 19 juli	14.00	Valkenburg, Kloosterkerk	Kloosterkoffie
Za. 27 juli	20.00	Vaals, Hervormde Kerk	Orgel/Zang concert
Zo 28 juli	Na de dienst	Vaals, Hervormde Kerk	Orgel concert Christine Moraal



Dienstenrooster

Datum en plaats	Tijd	Voorganger	Collecte	Bijzonderheden
Zondag 9 juni				Pinksteren
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Werelddiaconaat	
Vaals	10.00	Ds. G. Smink	Werelddiaconaat	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Werelddiaconaat	
Eijsden	10.00	Ds. R. Foppen	Werelddiaconaat	met Remonst. gem.
Zondag 16 juni				
Maastricht	10.00	Ds. H. de Reus	Vluchtelingenwerk Z. Limb.	
Vaals	10.00	Ds. A. Hana	Vluchtelingenwerk Z. Limb.	
Valkenburg	10.00	Ds. N. Rijneveld	Vluchtelingenwerk Z. Limb.	
Zondag 23 juni				
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	St. Santhosham: Poonthura	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	St. Santhosham: Poonthura	
Valkenburg	10.00	Ds. M. Knetemann	St. Santhosham: Poonthura	
Zondag 30 juni				
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Diaconie: Vluchtelingen Moria	
Vaals	10.00	Ds. G. Smink	Diaconie: Vluchtelingen Moria	
Valkenburg	10.00	Ds. R. Op den Brouw	Diaconie: Vluchtelingen Moria	
Eijsden	10.00	Ds. K. Spoelstra	Eigen diaconie	
Zondag 7 juli				
Maastricht	10.00	Ds. P.B. van Reenen	Betsaida Health C. Tanzania	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Bruijn	Betsaida Health C. Tanzania	
Zondag 14 juli				
Maastricht	10.00	Ds. R. Knijff	St. Johns Hospice	
Vaals	10.00	Ds. J. Leeffers	St. Johns Hospice	
Valkenburg	10.00	Ds. P.B. van Reenen	St. Johns Hospice	
Eijsden	10.00	Ds. J.C. Boot – de Boer	St. Johns Hospital	
Zondag 21 juli				
Maastricht	10.00	Ds. R. van den Beld	Leger des Heils Soepbus	
Vaals	10.00	Drs. M. Bijleveld	Leger des Heils Soepbus	
Valkenburg	10.00	Ds. J. van der Meijden	Leger des Heils Soepbus	
Zondag 28 juli				
Maastricht	10.00	Ds. W. Scheltens	Leven naast de Brouwerij	
Vaals	10.00	Ds. J. Quik-Verweij	Leven naast de Brouwerij	
Valkenburg	10.00	Ds. L. Lamens	Leven naast de Brouwerij	
Eijsden	10.00	Ds. J.C. Boot – de Boer	Leven naast de Brouwerij	
Zondag 4 augustus				
Maastricht	10.00	Ds. E. Fokkema	Vincentius Vereniging	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	Vincentius Vereniging	
Valkenburg	10.00	Ds. H.J.J. Drost	Vincentius Vereniging	